

## Wijzertje | *Het oude is voorbij, alles is nieuw*

*'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden..'*

*1 Korinthe 5 vers 17*

Elke maandag en vrijdag komen wij als team bij elkaar. Er is altijd een collega die iets deelt met de rest van het team. Bijvoorbeeld een lied, een verhaal, een Bijbelgedeelte. Enige tijd geleden kwam het onderstaande verhaal voorbij. Een mooie gedeelte passend bij het jaargetijde. En ook misschien zomaar bij ons eigen leven.

Het is weer die tijd van het jaar: de bomen zien er prachtig uit, soms word je net op het verkeerde moment verrast met een regenbui, het wordt wat kouder. Ik heb het dan over de herfst. Ik kan er erg van genieten, van een echte herfstdag. Lekker binnen zitten met een goed boek erbij, of juist een wandeling maken in het bos wat zo mooi in kleur staat. Ik vind het bijzonder om te ervaren wat seizoenen doen met de natuur, maar ook voor mij persoonlijk. De natuur kan ons veel lessen leren over het leven.



Een boom laat zijn bladeren los, om zoveel mogelijk vocht vast te houden. Wanneer het koud is, kunnen de wortels namelijk niet gemakkelijk vocht opnemen; de boom heeft al het vocht nodig dat het maar kan krijgen. De bladeren verdampen normaal veel vocht, dus daarom laat de boom die gaan. De boom laat dingen los, zodat hij de winter kan overleven. Bijzonder hoe dit werkt, vind je niet?

Loslaten is moeilijk. Soms zitten dingen zo in ons denken verweven dat het veel pijn doet om het los te laten. Een boom wil liever ook zijn bladeren niet verliezen, maar het is essentieel om de winter te overleven. Gelukkig hoeven we dit proces niet alleen te doen, maar is daar de hand van de Vader die ons vasthoudt en troost als het moeilijk is. Het is zoals Toon Hermans het prachtig verwoordt in een gebed:

*Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om.*

*U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen.*

*U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van mijn tranen.*

*Laat die gedachte mijn troost zijn.*

*U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.*

Dingen loslaten om beter te kunnen leven, met God, voor God, zou dat ook niet wat voor ons zijn?

Het geeft mij veel troost te weten dat God elk blad ziet dat valt. Hij ziet alles wat ik loslaat. Ik mag het aan Hem geven, zodat Hij er iets nieuws van kan maken. Ik ben er dan klaar voor als het winter wordt in mijn leven, ik kan dan het Licht zien als het donker is. Dan komt er ruimte voor nieuwe dingen, die ik mag doen voor zijn Koninkrijk.

## ● Personeel | Update

In de aparte mail van vanmorgen hebben wij u een update gegeven wat betreft de gezondheid van juf Marleen. Het verdrietige bericht heeft allereerst impact op Marleen, haar gezin en haar naaste omgeving. Maar ook bij ons als collega's kwam het hard binnen. We zijn er stil van, denken aan en bidden voor haar.

Juf Ilse is al enige tijd ziek thuis. Ze geeft hieronder zelf een update van haar situatie:

*Beste ouder(s)/verzorger(s),*

*Misschien heeft u het al meegekregen, maar ik wil via deze weg graag met jullie delen dat ik in verwachting ben van een kindje. We zijn dankbaar dat we voor de tweede keer een baby mogen verwachten!*

*Helaas gaat de zwangerschap wel gepaard met ziekte: ik blijf de droge variant van de zwangerschapsaandoening HG te hebben. Dit maakt het eerste stuk van de zwangerschap een zware periode en ik moet op alle vlakken veel inleveren.*

*Ik denk heel vaak aan de kinderen van groep 7 en mis ze ontzettend! Af en toe zijn er momenten dat ik wat energie heb en dat zijn echte lichtpuntjes. Ik hoop dat het binnenkort beter mag gaan en ik weer les kan gaan geven!*

*Hartelijke groet,  
Ilse den Hoedt*

## ● Schoolregels | oktober en november

In oktober staat de volgende schoolregel centraal: **'Ik toon respect voor iedereen. Voor groot en klein zal ik aardig zijn'**

Deze regel is in de klassen besproken. Synoniemen voor respect zijn: eerbied, waardering, bewondering, ontzag, achting, consideratie, hoogachting, eerbiediging.

Hoe kijken we naar elkaar? Hoe praten we met en over elkaar? Hoe gaan we met elkaar om?



In november besteden we aandacht aan de regel: **'Ik ben zuinig op de spullen van mijzelf en van een ander. Ik zal goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen'**

Hoe gaan we om met de spullen die we hebben? Waarom is het goed en duurzaam om voorzichtig ermee om te gaan?

Aan het begin van de maand worden deze regels uitgebreid besproken in de klassen.

## ● CJG | Webinars

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt dit jaar weer een reeks inspirerende webinars aan, in samenwerking met Tischa Neve. Deze webinars zijn speciaal ontworpen voor ouders en bieden praktische tips en inzichten over diverse opvoedkundige onderwerpen. In *bijlage 1* van deze nieuwsbrief kunt u er meer over lezen.

## ● **Kinderboekenweek** | *Eigenwijs*

We hebben weer met elkaar de Kinderboekenweek afgesloten. Twee weken waarbij lezen, lezen, lezen én boeken centraal staan. Het landelijke thema dat deze keer is uitgekozen luidt 'Lekker Eigenwijs'. U heeft waarschijnlijk via Parro al het één en ander ervan meegekregen. Een thematiek die zich richt op jezelf mogen zijn, uniciteit van ieder kind, eigen keuzes maken, verschillende talenten. Een prachtthema.



Tegelijkertijd heeft het ook iets schurends in zich.

Misschien door het woordje 'Lekker' toe te voegen aan 'Lekker Eigenwijs'. Dat impliceert meteen iets ongehoorzaams.

Ook als we kijken naar de Bijbeltekst boven aan deze nieuwsbrief. We leven niet voor onszelf, maar voor God en onze naaste. Het oude is voorbij, alles is nieuw. Mooi om afgelopen zondag tijdens de KSG-dienst te horen, dat we op onze eigen manier wijs mogen zijn. Juist door het woord eigenwijs uit elkaar te halen, lijkt er wel extra kracht in te komen.

Als school hebben we genoten van de twee kerkdiensten en het koffiedrinken na de dienst bij ons op school.

## ● **MR en AC** | *allerlei activiteiten*

De activiteitencommissie is actief geweest met dierendag. In groep 1-3 was de dierendokter weer op bezoek en de groepen 4-8 hebben genoten van een reptielenshow. Ondertussen zit de AC niet stil en zijn de voorbereidingen voor het herfstfeest voor groep 1 en 2 en Sinterklaas in volle gang.



De MR heeft ook de eerste vergadering van het schooljaar erop zitten. Onderwerpen, zoals de nieuwe BSO en het nieuwe schoolplan werden onder andere besproken.

## ● **Privacy-voorkeuren en ouderbijdrage** | *aandacht gevraagd*

Zoals in de eerste nieuwsbrief is gemeld kunt u via Parro aangeven hoe de school om moet gaan met beeldmateriaal van uw kind. Het valt op dat het niet bij iedereen is ingevuld. Het werkt voor ons het fijnst als dat wel gebeurt.

Gisteren heeft u een bericht ontvangen voor de ouderbijdrage. Het behoeft hier geen verdere uitleg, maar ik wilde het even onder u aandacht brengen via de nieuwsbrief. Wilt u het zo spoedig mogelijk betalen?

## ● **Kinderen** | *Komen en gaan*

De afgelopen periode zijn er verschillende kinderen in groep 1 ingestroomd. Fijn om te zien hoe iedereen zijn/haar plekje in de groep weet te vinden. Aan het eind van deze maand hoopt Thijmen nog naar school te komen; van harte welkom!

Daarna is het even rustig en zullen er na de kerstvakantie weer verschillende leerlingen vier jaar worden en instromen.



● **Agenda** | oktober en november

Hierbij de agenda voor de komende tijd:

*Voedselproduct van de maand: Crackers*

Maandag 21 oktober: SAR-vergadering  
Dinsdag 22 oktober: Gebedgroep (08.30 uur)  
Woensdag 23 oktober: Groep 8 op kamp (t/m vrijdag)  
Vrijdag 25 oktober: Herfstfeest groep ½

Herfstvakantie van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 1 november

*Voedselproduct van de maand: Jam*

Maandag 4 november: Studiedag – **alle leerlingen vrij**  
Dinsdag 5 november: AC-vergadering (19.30 uur)  
Woensdag 6 november: Dankdag  
Maandag 11 november: Hoofdluiscontrole  
Dinsdag 26 november: AC-vergadering (19.30 uur)  
Woensdag 27 november: Nieuwsbrief 3

Hartelijke groet, mede namens de collega's,  
Jaap Buijzert, directeur



## CJG-cursus Puber in Huis

---

**Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Schoonhoven organiseert in oktober de cursus 'Puber in Huis' voor ouders van kinderen van 11 tot en met 16 jaar.**

Een puber in huis... Een fase vol uitdagingen, veranderingen en soms ook wel wat vraagtekens. Als ouder loop je wellicht regelmatig tegen situaties aan waarvan je denkt: "Hoe ga ik hier nu mee om?" Geen zorgen, je bent niet alleen.

In de cursus Puber in huis bieden we praktische tips, handvatten en ondersteuning voor ouders zoals jij, die het beste willen voor hun puberende kinderen. Tijdens de cursus bespreken we vragen zoals: Mijn kind verandert zo, is dat normaal? Hoe ga ik om met lastig gedrag en heftige emoties van mijn puber? Hoe begeleid ik mijn puber zodat hij of zij goed leert omgaan met social media? Kan ik mijn kind nog wel iets verbieden?



Je wisselt de prettige, maar ook de lastige aspecten van opvoeden uit met andere ouders. Je leert hoe je je kind kunt steunen en hoe je met je puber in gesprek blijft. Er wordt aandacht besteed aan het stellen van regels en grenzen. Maar ook de positieve kanten komen aan bod. Want een puber hebben is uitdagend maar vooral leuk!

### Praktische informatie

**Datum:** Woensdag 23 oktober, 06 en 20 november 2024

**Tijd:** 19.30 – 21.30 uur

**Locatie:** CJG Schoonhoven, Oranjeplaats 1a in Schoonhoven

**Kosten:** €15,00 p.p. (10% korting ouderparen)

Ga voor aanmelden en meer info naar [www.cjgcursus.nl](http://www.cjgcursus.nl) of klik op deze [link](#).

### Tip! 💡

Heb je de webinar 'Samen sterk in de opvoeding: ouders op één lijn' van Tischa Neve gemist of wil je deze graag nog eens terugkijken? Via deze [link](#) kun je de opname bekijken op een moment dat het jou uitkomt!

---

### Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website: [www.cjgcursus.nl](http://www.cjgcursus.nl)

E-mail: [info@cjgcursus.nl](mailto:info@cjgcursus.nl)

Telefoon: 088 254 23 84

@ cjgcursus

