

## Wijzertje | Jezus geeft nieuwe hoop!

*'Een hemels licht zal op ons schijnen,  
zodat mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten,  
weer kunnen zien'*

*Lucas 1: 79*

Winston Churchill, de premier van Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog, had regelmatig last van neerslachtigheid en/of depressies. Soms kan dat komen door een duidelijke oorzaak. Bijvoorbeeld spanningen, problemen en teleurstellingen. Maar ook juist als je heel succesvol bent, kan je er last van hebben. Er zijn hiervan helaas genoeg voorbeelden te noemen vanuit de showbizz-wereld.

De vraag is dan wat doe je, als je getroffen wordt door een gevoel van somberheid. Als het even donker is? Ik herken het regelmatig bij mezelf, als ik kijk in de tijd waarin we leven. Waarin vooral de tegenstellingen en de uitdagingen telkens groter lijken te worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inkomen tussen rijk en arm, de politieke voorkeur tussen links en rechts. Uitdagingen als ouder om je kind op te voeden, uitdagingen om de volgende generatie ook nog goed te laten leven op onze aarde. Mooi, dat ondanks dat, de boodschap van kerst klinkt in deze tijd! Jezus, Zoon van God werd Zoon van mensen. Advent, Hij kwam/komt naar ons!



In het lied [Een toekomst vol van hoop](#) van Sela staat een zin: U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Juist als het leven even pittig kan zijn, is dat een zin waar we ons aan vast mogen houden. Dankbaar ben ik dat we Jezus hebben. Hij brengt licht in elke duisternis. Jezus geeft hoop! Dat heeft ieder mens nodig. God is een God van hoop. Voor Hem bestaan geen hopeloze situaties of hopeloze mensen. God ziet altijd weer een oplossing. Overal waar Jezus kwam, bracht Hij licht in de duisternis. Jezus heeft ons lief en wil zijn licht laten schijnen in ons leven. Hij geeft nieuwe hoop!

## Kerst | Adventsslinger

We hebben een mooie Sinterklaasochtend gehad met de kinderen. Deze ochtend was niet mogelijk zonder onze AC. Dank voor alle inzet! De intocht, de gezelligheid in de klassen en de school in Sinterklaassferen, het was een groot feest.

Nadat Sinterklaas het land uit was, werd door de AC en de SAR razendsnel de school omgebouwd naar kerstsferen. De kerstboom staat en de trap is mooi versierd. Sinds dit schooljaar hebben we ook een mooie eye-catcher; een kerststal! Helemaal hand-made staat deze kerststal prachtig in onze hal! Zie de foto hierboven.

In alle klassen hangt een adventsslinger. Deze weken richting de kerstvakantie staan we extra stil bij het wonder van kerst. De komst van Jezus naar deze aarde.



## ● **Personeel** | *Een nieuwe collega*

Dankbaar zijn we dat we een nieuwe collega hebben kunnen benoemen per 1 januari 2024. Nelle Boerhof (23 jaar) gaat dan aan de slag als juf van groep 4. Ze kijkt er erg naar uit om aan de slag te gaan als leerkracht in de groep en kennis te maken met de leerlingen en ouders. We hopen dat Nelle zich snel thuis voelt in de school!

Dat juf Nelle na de kerstvakantie aan de slag gaat, betekent dat juf Alieke ons weer gaat verlaten. Het was een korte, maar geslaagde periode! We zien juf Alieke vast nog weleens vanuit de invalpool bij ons op school.



De afgelopen periode hebben we ook te maken gehad met veel zieke collega's. Soms was het een hele puzzel om de bezetting rond te krijgen. Onze insteek is dat er geen klas naar huis hoeft. Helaas ontkomen we daar niet altijd aan. Gebeurt het toch, dan is er de mogelijkheid om uw kind naar school te brengen indien dat problemen thuis oplevert. Ik zeg er wel altijd bij, dat het zowel voor de leerling, als de klas waar de leerling dan heen moet niet ideaal is. Bedankt voor uw flexibiliteit en begrip rondom dit onderwerp.

Met de benoeming van juf Nelle komt er ook een einde aan het hardnekkige formatieprobleem waar we lang als school mee te kampen hebben gehad. Dat betekent rust in de klassen qua bezetting en een mooie tweede periode van het schooljaar waar we met enkele groepen kunnen blijven draaien.

## **Regenbel** | *Begin van de dag*

In eerdere nieuwsbrieven heb ik wat geschreven over het op tijd starten van de lesdag. Gelukkig komen bijna alle kinderen op tijd! Dat is erg fijn.

U mag dan ook van ons verwachten dat wij ons aan de afspraken houden rondom het begin van de schooldag. Hieronder de afspraken die ook in de schoolgids vermeld staan:

1. De inlooptijd van de kleuters is van 8.20 – 8.30 uur;
2. De schoolbel gaat om 08.25 uur voor groep 3-8. We beginnen daadwerkelijk om 8.30 met de lessen;
3. De 'regenbel' gaat vijf minuten voor de werkelijke bel, dus om 08.20 uur.

## **Bijliotheek** | *lenen & lezen*



Heeft u interesse in een kinderbijbel? Dan hebben wij de oplossing, namelijk onze Bijliotheek. Oók al heeft u thuis al een kinderbijbel en bent u bekend met de verhalen, dan kan het toch handig zijn om even een andere kinderbijbel in te zien en een tijdje te lenen. Maak er gerust gebruik van! Loop gewoon de school binnen (de Bijliotheek bevindt zich in de centrale hal naast de directieruimte) en zoek op u gemak iets uit, desnoods met een kop koffie erbij, gratis af te halen in de personeelsruimte/keuken boven.

## **SAR** | *Gezocht! Een nieuw SAR-lid. Iets voor jou?*

Herhaalde oproep: De SchoolAdviesRaad is op zoek naar een nieuw lid. Als SAR houden we ons bezig met de christelijke identiteit van onze school. Dit doen we onder andere door:

- ✓ acties te verzinnen voor het goede doel. Zo laten we zien dat we onze medemens willen helpen;
- ✓ iedere vergadering een deel van het identiteitsdocument te bespreken. Zo zorgen we ervoor dat het voor iedereen duidelijk is hoe we op onze school willen samenwerken met aandacht voor het christelijk geloof;
- ✓ te luisteren naar de geluiden vanaf het schoolplein. Wat speelt er op school en waar kunnen we elkaar helpen?

We vergaderen drie keer per jaar en heten je alvast van harte welkom! Aanmelden kan bij Jaap Buijzert via [directie@pcb-dewegwijzer.nl](mailto:directie@pcb-dewegwijzer.nl)

### ● **Lied van de maand** | *U bent mijn schuilplaats Heer*

In de maand december zingen we 'Stille nacht, heilige nacht'. Dat is lied 133 uit de bundel Weerklank of lied 483 uit het Liedboek. Een mooi oud lied dat al vele generaties door en in vele landen gezongen wordt in de tijd voor kerst.

In januari staat het lied 'Laat de kinderen tot Mij komen' uit de bundel Weerklank nummer 555 centraal in de klassen. Dat is iets wat we als school geloven en daarom ook elke dag beginnen met een verhaal uit de Bijbel, zingen over Jezus en bidden met elkaar.

### ● **Gebedsgroep** | *bidden met en voor elkaar*

In de jaarplanning staat regelmatig opgenomen dat we met elkaar willen bidden voor de school. Dat is er dit schooljaar nog niet van gekomen. Maar het lijkt mij goed om dit wel met elkaar te doen. Na de kerstvakantie staat de eerste keer gepland op vrijdag 12 januari om 08.30 uur. U bent welkom in de personeelskamer!



### ● **Inschrijven broertjes/zusjes** | *meld uw kind op tijd aan*

Heeft u een zoon of dochter van ongeveer twee, tweeënhalf jaar oud, vergeet dan niet om uw kind in te schrijven op school. Voor het schooljaar 2024-2025 komen er al veel inschrijvingen binnen. Zowel van nieuwe ouders, als bestaande ouders. Het schooljaar 2025-2026 blijft nog wat achter. Voor ons als school is het fijn om, ook op de langere termijn, te kijken hoe de instroom is. Zie het [inschrijfformulier](#) op de website.



De beste reclame voor nieuwe ouders is mond op mond reclame. Daarom breng ik graag het bekende tegeltjeswijsheid onder uw aandacht: Bent u tevreden zeg het anderen, heeft u klachten zeg het ons! Ik ben blij dat verschillende ouders mij in dat opzicht ook weten te vinden. Bedankt voor het meedenken, de positief kritische vragen en de feedback die ik krijg. Dat betekent dat u als ouder betrokken bent bij de school en dat wordt gewaardeerd.

### ● **Verlof aanvragen** | *vrij onder schooltijd*

Rond de kerstvakantie heb ik verschillende verlofaanvragen gekregen om vrij te krijgen buiten de vakantie om. Regelmatig is het voorgekomen, dat ik de verlofaanvraag negatief heb moeten beantwoorden. Het is dan aan u als ouder hoe u hier mee om gaat. Mocht u ondanks dat toch besluiten op vakantie te gaan, dan ben ik, als directeur, verplicht dit te melden als ongeoorloofd verzuim. In de [folder](#) van bureau leerlingzaken vindt u meer informatie hierover. Ik begrijp de aanvragen en de beweegredenen vaak (het is eenmalig, de leerling is nog maar een kleuter, het past niet in mijn werkverplichting, etc.), maar ik ben in dat opzicht gebonden aan wettelijke kaders.

### ● **Kinderen** | *komen en gaan*

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we twee nieuwe leerlingen op de Wegwijzer mogen verwelkomen. Allereerst Charissa, die is gestart in groep 1/2A en als tweede is Mustafa bij ons op school gekomen in groep 5. Hij is met zijn ouders verhuisd vanuit Lekkerkerk naar Krimpen aan de Lek. We wensen Charissa en Mustafa een mooie, leerzame tijd bij ons op school toe! Yarah uit groep 4 heeft de overstap gemaakt naar een andere school. We wensen Yarah het allerbeste toe. Na de kerstvakantie komen Kudus (groep 4) en Dilyet (groep 6) bij ons op school. Ook voor deze broers geldt dat we hopen dat ze zich snel thuis voelen!

## ● Agenda | *januari en februari*

Hierbij de agenda voor de komende tijd:

Maandag 8 januari:	Hoofdluiscontrole
Vrijdag 12 januari:	Bidden voor de school (08.30 uur)
Dinsdag 16 januari:	Vergadering Activiteitencommissie (AC)
Donderdag 18 januari:	Seizoensopening bovenbouw
Ma 22 – vr 26 januari:	Definitieve adviesgesprekken groep 8
Donderdag 25 januari:	Seizoensopening onderbouw
Ma 5 – vr 9 februari:	10-minutengesprekken
Di 6 en wo 7 februari:	Doorstroomtoets groep 8
Vrijdag 9 februari:	Bidden voor de school (08.30 uur) Rapport 1 in het ouderportaal
Donderdag 15 februari:	Rapportmap mee
Vrijdag 16 februari:	Nieuwsbrief 4

In de jaarplanning stond de Koningspelen verkeerd vermeld. De koningspelen vinden plaats op **vrijdag 26 april** en niet op vrijdag 19 april. We zijn dan ook alleen op vrijdag 26 april om 12.00 uur uit. Daarna is het meivakantie.

Fijne feestdagen en hartelijke groet, mede namens de collega's,  
Jaap Buijzert, directeur