

Wijzertje | klagen & vragen

Wij Nederlanders zijn soms een klagerig volkje. Op dit moment wordt er veel gemopperd over al die stomme coronaregels. Je mag niks meer. Onze vrijheid is afgepakt. De overheid legt ons een onnodig zwaar juk op. De vaccinaties komen te laat. Die avondklok slaat nergens op. De ministers maken er een potje van.

Duizenden jaren geleden zat een man met de naam Job (nee, geen Engels voor 'baan', maar Hebreeuws voor 'de vervolgte') mismoedig op een mesthoop. Platweg gezegd zat hij gewoon zwaar in de shit. Al zijn bezit is verloren gegaan, zijn kinderen zijn omgekomen en zelf is hij inmiddels ernstig ziek.



Zonder te bagatelliseren (want je

bedrijf zal er maar aangaan of je oma

zal maar mede ten gevolge van corona overleden zijn) kunnen we stellen dat de situatie van de meeste gezinnen op dit moment niet te vergelijken is met een man als Job. Wij worden niet vervolgd, leven niet in oorlogsgebied, worden niet geterroriseerd door criminele bendes en onze kinderen kwijnen niet weg aan gruwelijke ondervoeding. En toch kunnen we soms eindeloos klagen over dingen die niet leuk of eerlijk zijn of nutteloos lijken.

Van Job lezen we dat hij een eerlijk en gelovig mens was. Hij klaagt dan ook zijn nood uit richting God.

“WAAROM God?” roept hij. Een veelgehoorde aanklacht richting gelovigen: “Waarom laat God lijden toe?”

En God geeft een verrassend antwoord. God gaat tegenvragen stellen: “Waar was jij toen ik de aarde maakte?

Wie ben jij als het sneeuwt, ijzelt of onweert? Waarom zie je het nut niet van dieren met een monsterlijk of dom karakter?”

God vertelt hem fijntjes dat Hij boven alle dingen staat en kennis en wetenschap heeft van dingen die wij kleine mensjes niet kunnen snappen. Eigenlijk zegt God: “Laat al je zorgen en je angst maar bij Mij en vertrouw erop dat ik precies weet wat Ik doe. Stop nou eens met zelfmedelijdend te kijken naar jezelf en kijk naar Mij!”

En weet je waar God dit gesprek voert? Naast jou. Op de mesthoop.

Zó is God. Hij kwam in Zijn Zoon bij ons mensen in ons leed. En Jezus riep het uit aan het kruis: “Mijn God, mijn God, WAAROM hebt U mij verlaten?”



Een advies dus om te relativeren. En proberen om de dingen te zien vanuit een ander perspectief. Want niemand van ons weet waar dat microscopisch kleine ellendige maatschappijontwrichtende Covidmonstertje goed voor is.

Wat we wel weten? Dat God ons nooit in de steek laat, óók al lijkt het tegendeel soms waar. En dat Jezus ons is voorgegaan in alles. Hij stierf op jonge leeftijd de marteldood, maar leeft nu voor eeuwig en is onze gratis pleitbezorger bij de Vader.

Kinderen | leeftijd & schooltijd

Mara, Loreen, Maxim en Klaas zijn 4 jaar geworden. En als je 4 bent, mag je eindelijk naar de basisschool. Wij vinden het supergezellig dat jullie bij ons in de klas zijn gekomen en we hopen natuurlijk dat jullie een hele fijne schooltijd zullen hebben.

◆ **Personeel** | *ziek/hersteld & verlof/vervulling*

Sinds de kerstvakantie is meester Martin weer volledig hersteld gemeld. Gelukkig zijn nagenoeg alle (hart)klachten verdwenen en is er weer volop energie om alle directietaken te kunnen vervullen. Volgens oorspronkelijk plan zou hieronder ook een lesgevende dag vallen en dat zou dan groep 6 zijn. Omdat de vacature in groep 2 ingevuld is met eigen mensen die anders een ondersteunende functie hadden, is besloten dat deze ondersteuning nu door hem uitgevoerd gaat worden. In de praktijk betekent dit alle dagen rekenen met een groepje kinderen uit groep 8 en op donderdagmiddag de hele groep 8 zodat juf Melissa extra tijd en ruimte voor specifieke aandacht heeft voor de kinderen in groep 8. Meester Jan Peter zal de vervanging invullen tot de zomervakantie.

op maandag in groep 6 blijven

We hebben nog meer mooi nieuws: Juf Herwienke heeft een prachtige dochter gekregen! Het nieuwe Leven heet Liv en ze is heel erg Lief. Hoewel ze niet helemaal zonder zorgen geboren is, ze moest een paar dagen in het ziekenhuis blijven, is er op dit moment sprake van een goede gezondheid. Oók bij de juf. We zijn met haar en haar man en kinderen blij en dankbaar. Op het kaartje

staat het prachtige lied:

*'Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven jouw leven, zegt: God is bij jou!*

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet ben jij bij Hem veilig. Hij die jou ziet.'

Als het zwangerschapsverlof afgelopen is, zal juf Herwienke 1 dag per 2 weken ouderschapsverlof op gaan nemen. Dat verlof zal ingevuld (blijven) worden door juf Martine.

◆ **Formatie 2021-2022** | *groepenverdeling & formatieplaatje*

Het komende jaar starten we weer met 6 groepen. Zoals het er nu uitziet, wordt de indeling: groep 0-1-2, groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 7 en groep 6-8.

We hameren er altijd op dat het voor onze planning van groot belang is om de kinderen tijdig aan te melden. Nu nog steeds druppelen er aanmeldingen binnen. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar dit kán betekenen dat we alsnog gaan kiezen voor een groep 0-1-2 en een groep 2-3.

Voor enkele groepen betekent dit verdeelplan een herindeling. De ouders van de kinderen die dit betreft zullen hier tijdig bij betrokken worden. Op dit moment wordt ook gewerkt aan de personele invulling. Zodra dit bekend is, informeren wij u weer.

◆ **Lied van de maand** | *jubel & aanbidding*

In de maanden maart en april zingen we (of 'luisteren naar' i.v.m. coronavoorzichtigheid): *'Juich alle volken, prijs de Heer...'* (Psalm 100) en *'Abba Vader, U alleen, ...'* (Weerklank 419, Liedboek 886).



● Spaardoel | *geven & delen*

Dit en volgend jaar sparen we voor het project 'Coming Home'. Dit is een stichting met diverse projecten in Roemenië waaronder een educatief project. Uitgebreidere informatie staat op de website van de school onder ouders\spaarproject of [hier](#).

Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen. Op deze manier leren zij heel concreet om iets af te staan aan onze naaste die het veel minder goed heeft dan wij.

Dit heeft door de scholensluiting een tijdje stilgelegen, maar na de voorjaarsvakantie

pakken we deze goede gewoonte graag

weer op. Natuurlijk is meedoen

vrijblijvend. Sinds dit jaar kunt u

ook online doneren via de website

van school of door de QR-code

hiernaast te scannen. Enkele

ouders maken hier al gebruik van. In de

afgelopen periode is er op deze manier € 155,00

binnengekomen. Vanaf de start van de cursus is er door alle kinderen samen nu € 346,10 ingezameld.



En een speciale vermelding:

Drie jongens hebben zich heel speciaal ingezet voor het goede doel: Jesse, Levi en Senn hebben op een vrijdagmiddag lege flessen ingezameld en daarmee € 10,00 opgehaald! SUPERDESUPER! *Wie volgt met een volgende leuke actie?*

● Regel van de maand | *school & thuis*

Maart: Ik ben zuinig op de spullen van mijzelf en de ander | *'Ik zal goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.'*

April: Ik help een ander als dat nodig is | *'Elkaar helpen als het moet, dan voel ik me veilig en goed.'*

● Vieringen | *biddag & paasfeest*

Op dit moment hebben we alle schoolactiviteiten waar grotere en samengestelde groepen bij betrokken zijn afgelast. Voor de Biddagdienst op 10 maart bereidt dominee Bakelaar van de kerk aan de Lek op dit moment een digitale viering voor waar kinderen bij betrokken zullen worden. Op deze manier hopen we dat dit voor de schoolkinderen dan 'gewoon' door kan gaan.

Nog veel verder weg staat de Paasfeestviering op het rooster. Deze zou gehouden worden op donderdagavond 25 maart in de Ontmoetingskerk, maar dit kan op deze avond niet doorgaan omdat er dan een andere activiteit in de kerk is. Mocht de viering toch doorgaan, dan zal deze worden gehouden op woensdagavond 24 maart.

● De Kinderraad | *voorstellen & informeren*

Hallo, ik ben Jolienke de Ruijscher en ik zit in groep zeven.

Ik ben mediator en ik ben ook een lid van de kinderraad. Mijn teamlid is Jasmijn en wij zijn een duo. Verder zitten Finn, Jolijn (groep 6), Nick en Thomas (groep 8) er ook nog bij.

Ik ben auditie gaan doen voor de kinderraad omdat het mij heel interessant leek. Het leek mij ook een leuk idee om de school van zichzelf nog beter te maken.

We spreken bij de kinderraad over dingen zoals hoe we de school beter en veiliger voor

kinderen maken. We hebben het bijvoorbeeld over hoe we de kinderen rechts laten lopen op de trap of hoe we de kinderen niet op het schoolplein laten voetballen.

📌 Van de Schooladviesraad | (kinder)bijbeltip & bestellink

In deze rubriek geven we dit jaar als SAR tips voor mooie, leuke, goede (kinder)bijbels. Leuk om vóór te lezen. Voorlezen is super belangrijk en mega-effectief voor de taalontwikkeling van het jongere kind, maar natuurlijk ook een heerlijk genietmomentje voor jou als ouder én voor je kind. Hier volgt de gebruikerservaring van moeder Minka Zeilstra (moeder van Noella uit groep 5 en Reyni uit groep 3) over 'Met je kind door de bijbel.'

Maar liefst 121 vertellingen staan er in deze kinderbijbel die is geschreven door Kenneth Taylor! En mooi verdeeld, 68 verhalen uit het eerste ('Oude') testament en 53 verhalen uit het tweede ('Nieuwe') testament. Dr. Kenneth Taylor is een Amerikaan die 'The Living Bible' heeft geschreven, een soort bijbel naast de bijbel waardoor je bepaalde gedeeltes beter begrijpt en de kracht van het Woord kunt ervaren. Hij is vooral erg bekend geworden door het schrijven van bijbelverhalen voor kinderen. Die testte hij altijd eerst thuis uit, bij zijn gezin. Dat kun je ook merken, want:

- ✓ ...prachtige illustraties, die mijn kinderen meestal gelijk erg boeien;



- ✓ ...door elk verhaal klinkt de liefde van God heen, het wordt echt dichtbij gebracht en mooi verteld;
- ✓ ...onder de illustratie staat dan een zinnetje uit het verhaal waarop die afbeelding is gebaseerd;
- ✓ ...aan het eind... een paar vragen!

Mijn kinderen leven altijd toe naar de vragen en soms wordt er dan een beetje ruzie gemaakt over wie de langste vraag mag 😊.

De verhalen zijn een of twee bladzijdes en hebben een illustratie per verhaal. Daardoor blijft het fijn om voor te lezen. Maar ondanks de lengte voelen de verhalen wel als een compleet verhaal. Ik kan deze bijbel echt aanraden voor kinderen in alle leeftijdsgroepen van groep 3-8, ik vind dat de verhalen op een 'rijke' manier worden verteld. Een soort schatkist-bijbel dus!

Als je de bijbel eens wilt inzien, neem gerust contact met mij op.



Link om de bijbel (€ 14,95) te kopen: <https://www.bol.com/nl/p/met-je-kind-door-de-bijbel/9200000108508398/>

● **Agenda** | *maart & april*

Vrijdag 19 februari:	Studiedag, kinderen zijn vrij – start voorjaarsvakantie t/m 26 februari
Maandag 1 maart:	Er is geen hoofdfluiscontrole op school – doet u dat thuis alstublieft bij uw eigen kind(eren)
Maandag 1 maart:	13.30 uur Vergadering Kinderraad
Donderdag 4 maart:	20.00 uur AC-vergadering
Woensdag 10 maart:	Biddag (we volgen vanaf 10.00 uur in de klas de dienst)
Donderdag 11 maart:	20.00 uur GMR-vergadering
Vrijdag 12 maart:	8.30 uur gebedsgroep (zie stukje in vorige nieuwsbrief)
Dinsdag 19 januari:	19.30 uur MR-vergadering
Dinsdag 23 maart:	8.30 uur gebedsgroep
Woensdag 24 maart:	Paasfeestviering in/met Ontmoetingskerk (?)
Donderdag 25 maart:	Vergadering SAR-ren, directies en bestuur PCPO (?)
Donderdag 1 april:	20.00 uur AC-vergadering
Vrijdag 2 t/m maandag 5:	Goede Vrijdag en 2 ^e Paasdag – school gesloten
Donderdag 15 april:	GMR-vergadering
Vrijdag 16 april:	8.30 uur gebedsgroep
Vrijdag 16 april:	Nieuwsbrief 5



● **Niet vergeten** | *to check & to do*

- Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2021 4 jaar worden of anderen er op attenderen
- Ouderbijdrage betalen (nog 19 % van de gezinnen)
- Kind op maandag geld meegeven voor het goede doel (of online doneren via de QR-code)

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur