

nieuwsbrief 3

1 december 2017

de wegwijzer

voor christelijk basisonderwijs

“Is dát nou een christelijke school?”

Bovenstaande opmerking wordt zo af en toe wel eens gehoord. Er is dan iets gebeurd dat niet helemaal of helemaal niet in de haak is. Een kind op het plein gebruikte een lelijk woord, een ander kind maakte een brutale opmerking naar een volwassene, een leerkracht zei iets negatiefs over een ander, en weer een ander kind was aan het vechten met een klasgenoot en ga zo maar door.

Achter het gemaakte verwijt zit de gedachte dat van christenen ander gedrag verwacht wordt dan van niet-christenen. In zekere zin is die gedachte terecht. De werkelijkheid blijkt echter weerbarstiger. En kennelijk zijn christenen ook mensen.

De Bijbel is een eerlijk boek. Van bijna alle belangrijke personen in de Bijbel lezen we dingen die niet zo mooi zijn. Noach ligt stomdronken zijn roes uit te slapen, Jona zit te chagrijnen en vloekt omdat God zijn vijanden niet staft, David pleegt overspel en heeft zelfs een sluwe moord op zijn geweten, Petrus liegt er op los en Paulus zoekt vanwege eigenbelang onnodig ruzie met een andere zendeling.

Lekkere lui die christenen. Van een christelijke school moet je het ook niet hebben. En dat is ook zo. Christenen maken er te vaak een potje van. Net als alle andere mensen overigens. En toch. En toch... het gebeurt regelmatig dat mensen van buitenaf in school zijn en dan valt hen op dat er iets moois is in de sfeer op school. De wijze waarop leerkrachten enthousiast zijn voor en met de kinderen, de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Eigenlijk is er iets wat niet in woorden te vangen is. Misschien zijn dat de momenten dat mensen even geen christen zijn, maar van Christus zijn. Zijn er momenten waarop de Geest van God mensen iets laat ervaren van het Koninkrijk van God waar alles anders is. Waar niet het recht van de sterkste geldt, waar alle talenten gelijk worden gewaardeerd, waar kwaliteit van leven niet afhankelijk wordt gemaakt van economisch nut, waar we in plaats van ik-gericht juist dienstbaar zijn.

Van een christelijke school moet je het niet hebben. Van christenen ook niet. Diezelfde christenen moeten het wél hebben van Hem naar wie ze vernoemd zijn: Christus. En daar moeten alle mensen het van hebben. Want alleen Hij was echt wat we (on)bewust verwachten van mensen die zijn naam meedragen: Hij had volmaakt *lief*, liet echte *blijdschap* zien, was vol *vrede* en *geduld*, altijd *vriendelijk*, *goed* en vol van *geloof*, *zachtmoedigheid* en *zelfbeheersing*. Bij Hem stel je nooit de vraag: “Is dát nou een christen?” Hij is namelijk de enige echte!



En toch. En toch blijven we ons best doen om steeds meer op Hem te gaan lijken. En daar spreken we elkaar op aan. En daar mag u ons op aanspreken. In liefde, een beetje vriendelijk graag en mogelijk met wat geduld... Kijk. Dát is nou een christelijke school!

Kinderen

In de achterliggende weken zijn Faya Krijgsman en Samuel Hagoort 4 jaar geworden en zij zijn daarmee de eerste kinderen van de instroomgroep die bij groep 1 zit. Wij vinden het heel gezellig dat Faya en Samuel ons kleine kringetje weer wat groter maken. Welkom op school!

Personeel

Zoals u via de media regelmatig kunt horen, dreigt er een enorm tekort aan bevoegde leerkrachten in het basisonderwijs. Hoewel wij op school gelukkig weinig te maken hebben met ziekte en we het meestal wel op kunnen lossen (door voor elkaar in te vallen, het opdelen van de groep of de inzet van stagiaires), merken wij ook dat invallers steeds moeilijker te krijgen zijn. De invalpool is regelmatig leeg. Vooral voor inval in de bovenbouw. We hebben er daarom dit jaar al een keer voor moeten kiezen om een groep een dag vrij te geven. Binnen de MR hebben we gesproken over de onwenselijkheid hiervan. Op PCPO-niveau is er ook gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Die lijken er voorsnog niet echt te zijn. Wél hebben we besloten om bij alle scholen een oproep te doen of er onder de ouders vaders of moeders zijn met een lesbevoegdheid die we bij uitzondering zouden kunnen vragen om bij te springen. Hier volgt de officiële tekst:

Beste ouders/verzorgers,

Het zal u niet ontgaan dat het primair onderwijs kampt met een toenemend tekort aan werknemers. U hoort daarover regelmatig via de media, u merkt het soms ook op onze eigen school. De PCPO Krimpenerwaard, waar onze school onderdeel van is, voert vrijwel permanent een actief beleid van werving en selectie voor nieuwe medewerkers en invalkrachten. Samen met enkele besturen in de regio is een invalpool gevormd. Hierbinnen zijn ca. 70 medewerkers actief. Toch voorkomt dit niet dat we regelmatig geen beroep kunnen doen op deze pool omdat iedereen is ingezet. Om die reden doen wij nu een beroep op u. Bent of was u zelf actief in het onderwijs, kent u mensen in uw omgeving, hebt u andere creatieve suggesties en ideeën: laat het ons weten. Wij staan open voor diverse mogelijkheden. Wilt u solliciteren naar de invalpool? Wij ontvangen uw brief heel graag. Bent u beschikbaar voor een enkele invalbeurt (in geval van nood)? Loop eens bij ons binnen. Liever alleen actief op de eigen school van uw kind? Laat het ons weten. Bekenden in uw omgeving? Moedig hen aan. Al uit het arbeidsproces maar nog bereid om te helpen? Wij spreken u graag. Kortom: wij zien de reacties met belangstelling tegemoet.

Goede doelen 'Het Bergse Huys, ook voor kinderen een fijn thuis!'

Het Bergse Huys is een huis in Rotterdam waar gezinnen worden opgevangen die geen onderdak meer hebben. Voor de kinderen die daar tijdelijk moeten wonen is er onvoldoende goed speelgoed. Juist die kinderen die vaak toch al een minder fijn leven hebben, gunnen we mooi speelgoed. En... als we genoeg geld sparen, mogen deze gezinnen misschien ook en keer op kosten van ons naar de Efteling. Super tov dus om dit jaar eens te sparen voor een goed doel heel dichtbij! Dus... iedere maandag is er in de klas een doosje of een busje waar het geld in verzameld wordt. Ook de bijdrage van u en uw kind –hoe klein misschien ook- wordt zeer gewaardeerd en krijgt een prima bestemming!



De opbrengst van de collecte gehouden tijdens de KSG-dienst was € 179,85. In de groepen is in de afgelopen periode in totaal € 75,75 euro opgehaald. De totaalstand staat nu op: **€ 420,15**. We hanteren een streefbedrag van € 3.000,-- (= 20 euro per kind per cursus) en dat gaat dus nog wel spannend worden....



Op de schoolkerstavond (donderdagavond 21 december) zal het Leger des Heils ook aanwezig zijn. Er zal dan ook een collectepot staan voor 'ons' goede doel.

Bijbelvertelrooster

In de klassen worden dagelijks verhalen verteld uit de Bijbel. Om u de gelegenheid te geven om thuis mee te lezen (bijvoorbeeld met een kinderbijbel), het er nog eens met uw kind over te hebben, nemen we in deze nieuwsbrief het rooster op.

<p>Onderbouw:</p> <p>Ma 4 – vr 8 dec. 1 sam. 16:14-23 David bij Saul 1 Sam. 17:1-58 David en Goliath 1 Sam. 18 Davids overwinningen</p> <p>Ma 11 – vr 15 dec. Luc. 1:5-25+57-80 Aankondiging en de geboorte van Johannes Luc. 1:26-45 Aankondiging en geboorte van Jezus Matt. 1:18-25 Droom van Jozef</p> <p>Ma 18 – vr 22 dec. Luc. 2:1-17 Jezus' geboorte Luc. 2:8-20 De herders Matt. 2:1-12 De wijzen</p> <p>Ma 8 – vr 12 jan. Terugblik op het leven van David 1 Sam. 19 David gevlucht 1 Sam. 20 David en Jonathan</p> <p>Ma 15 – vr 19 jan 1 Sam. 24:1-23 David spaart Sauls leven 1 Sam. 26:1-25 David doodt Saul niet Vrij verhaal</p> <p>Ma 22 – vr 26 jan 2 Sam. 1:1-27 + Psalm 23 David hoort van Sauls' dood 2 Sam. 2:1-7 + 2 Sam. 5:1-12 David wordt koning 2 Sam. 6:1-23 De ark naar Jeruzalem</p>	<p>Bovenbouw:</p> <p>Ma 4 – vr 8 dec. 1 Sam. 16 David gezalfd en bij koning Saul 1 Sam. 17 David en Goliath 1 Sam. 18 David en Saul Extra: Jes. 8:21-9:6 Het Koningschap voorzegd.</p> <p>Ma 11 – vr 15 dec. Luc. 1:5-57 Aankondigingen Luc. 1:57-80 Lofzang Zacharias Matt. 1:18-25 Droom van Jozef</p> <p>Ma 18 – vr 22 dec. Luc. 2:1-20 Geboorte en herders Luc. 2:21-39 Anna en Simon Matt. 2:1-23 Bezoek wijzen, vlucht</p> <p>Ma 8 – vr 12 jan. Terugblik op het leven van David 1 Sam. 19 David gevlucht 1 Sam. 20 David en Jonathan Extra: 1 Sam. 21 Opnieuw op de vlucht</p> <p>Ma 15 – vr 19 jan 1 Sam. 23:14-28 + 1 Sam. 24:1-13 David in de woestijn waar hij Sauls leven spaart 1 Sam. 26 David doodt Saul niet 1 Sam. 28:1-25 Saul te Endor Extra: 1 Sam. 25 David en Abigaïl</p> <p>Ma 22 – vr 26 jan 1 Sam. 31:1-13 + 1:1-16 Dood van Saul en Jonathan 2 Sam. 2:1-7 + 2 Sam. 5:1-12 David wordt koning 2 Sam. 6:1-23 De ark naar Jeruzalem</p>
---	--

Lied van de maand

In de maand december zingen we het lied 'Er is een roos ontloken' (Gezang 132) en in januari Gezang 479: 'Aan U behoort o Heer der heren'.

De Vreedzame School (vervolg)

Inmiddels zijn we beland in blok 3. Graag informeren wij u waar de lessen dit blok over zullen gaan. In dit blok stimuleren we de kinderen om 'oor voor elkaar' te hebben. De lessen gaan over communicatie, over 'praten mét elkaar' in plaats van 'praten tégen elkaar'. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve



We hebben oor voor elkaar

lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.

We spreken dan over het hebben van verschillende 'gezichtspunten'.

We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld 'kinderen moeten op tijd naar bed' of 'iemand die pest moet streng gestraft worden'. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

Enquêtes, een terugkoppeling

Aan het begin van het jaar hebben we verschillende enquêtes gehouden. Wij waren benieuwd naar uw ervaringen met de informatieavond, de eerste 10-minutenavonden en het nieuwe rooster met 5 gelijke dagen.

Inmiddels zijn alle gegevens verwerkt. Over de informatieavond (64 respondenten) was eigenlijk iedere ouder erg tevreden. Die houden we erin. Eén duidelijke verbeterwens was er wel en daar gaan we zeker aan tegemoet komen: Doordat de informatie nu met diverse groepen tegelijk werd aangeboden, konden ouders niet altijd (allebei) bij meerdere groepen tegelijk aanwezig zijn. Wij hebben daarom besloten om volgend jaar deze avonden te verdelen over 3 avonden. De keerzijde hiervan is dan wel dat sommige ouders op meerdere avonden naar school moeten komen. We gaan t.z.t. kijken hoe dit bevalt.

De 'omgekeerde' 10-minutenavonden (61 respondenten) worden zeer gewaardeerd. Een enkele ouder vindt 10 minuten te kort. En ook hier geldt dat het fijner zou zijn als deze avonden over 2 middagen/avonden verspreid zouden zijn. Wij zijn van mening dat deze gesprekken wel in 10 minuten gehouden moeten kunnen

Jezus als de scheut uit stronk van Isai



worden en als dat niet lukt, is een (nieuwe) aparte afspraak altijd een mogelijkheid. De avond verspreiden over 2 avonden pakken we ook op in het nieuwe jaarrooster.

De eerste ervaringen met 5 gelijke dagen: bij zowel kinderen (85 respondenten), ouders (64 respondenten) als leerkrachten (12 respondenten) overheerst tevredenheid. De ouders gaven het nieuwe tijdenmodel – ondanks wat opstarthikjes- een 8,2, de kinderen een 7,6 en de teamleden en 7,8. Een relatief groot aantal mensen geeft aan oorspronkelijk tegen geweest te zijn, maar inmiddels gewend te zijn. De rust tussen de middag, het gewoon doorgaan van het lesprogramma worden regelmatig genoemd. Een duidelijk terugkerend verbeterpunt is de tijd die kinderen moeten krijgen om te kunnen eten. Wij hebben dit inmiddels ook opgepakt en als richtlijn geldt nu voor de hele school:

- Om 10 voor 12 beginnen we met de opening van de maaltijd (dus 10 minuten eerder dan de officiële pauze). Er wordt dan een stukje gelezen uit een (kinder)bijbel of een dagboekje. In de eerste 10 minuten eten de kinderen stil (stoplicht rood) op hun plaats (eten en luisteren naar verhaal/dagboekje of iets dergelijks en aansluitend rustige muziek).
- Dan hebben ze vervolgens van 12.00 uur tot 12.15 uur de tijd om gezellig verder te eten (stoplicht groen). Kinderen die om 12.10 uur klaar zijn, mógen naar buiten. De andere kinderen móeten om 12.15 uur naar buiten. Mocht het dan nog niet gelukt zijn om in 25 minuten het eten op te krijgen, dan mag het kind na de pauze om 12.30 uur de boterham nog even opeten. Daar doen we niet moeilijk over.
- De overige regels blijven gehandhaafd: de kinderen blijven op hun plaats, er wordt rustig gesproken, er is eventueel rustige muziek en er worden geen films vertoond zodat de pauze ook echt een moment geeft van onderlinge gezelligheid/verbondenheid.
- In de praktijk blijkt dit goed te werken.

Tenslotte is een enkele keer een wens geuit om kinderen de gelegenheid te geven hun eten/drinken in een koelkast te bewaren en/of schoolmelk te gaan verzorgen. Vooralsnog kijken we dit nog even aan omdat de meeste ouders/kinderen hier wel mee kunnen leven. In de toekomst zullen we opnieuw naar de gebruikerservaringen vragen.

Sinterklaas

U heeft het misschien al gezien en anders zeker gehoord: Sinterklaas kampeert in een echte Spaanse caravan op ons schoolplein! Overdag is hij op pad – we zien hem nooit- , maar 's avonds of 's nachts dan zijn Sint en de Pieten er steeds wel. Dat kunnen de kinderen zien als ze de volgende morgen op school komen: De Pieten ruimen namelijk niet alle ontbijtspullen netjes op. En soms ligt er nog een spelletje of iets anders. Soms zelfs iets heel gek...

Blijkbaar hebben ze ook een computer in de caravan, want iedere morgen krijgen we op



school een mailtje met een kort filmpje van de vorige avond. Op die manier weten we precies wat ze gedaan hebben.

De brievenbus wordt ook netjes geleegd. De kinderen kunnen daar hun tekeningen en wensen in doen. We hebben ook een brief geschreven of de Sint op dinsdagmorgen thuis in de caravan zou willen blijven. Want dan kunnen we hem allemaal zien. Komt u ook kijken? Om half 9 blijven alle kinderen buiten op het plein. We halen dan met z'n allen de Sint en de Pieten op bij hun caravan. Benieuwd of ze op tijd wakker zijn...



Kerstfeest op het plein

Eens in de 3 jaar vieren we een christelijk feest in de kerk. De andere feesten worden dan in de klas gevierd. Dit jaar geldt dat ook voor kerst. Toch willen we eens in de 3 jaar voor Kerst een uitzondering maken en iets extra's doen. De schooladviesraad en de activiteitencommissie hebben de handen inéén geslagen en werken op dit moment aan de voorbereidingen voor een fantastische avond! Op 21 december 's avonds zal het hele schoolplein in kerstsfeer zijn. Kinderen uit allerlei groepen zullen dan delen uit het kerstverhaal uitbeelden. Dat doen we in 3 sessies: Er is een start om 19.00 uur, om 19.30 uur en om 20.00 uur. Alle kinderen en ouders en opa's en oma's en andere familie, burens, vrienden of bekenden zijn van harte welkom. U kunt de hele avond komen of een stukje van de avond (dus van 19.00-20.30 uur of van 19.30-20.30 uur of van 20.00-20.30 uur). We verwachten in ieder geval wel alle kinderen op (een deel van) deze avond. Er zal ook een gezellige zithoek zijn, er wordt muziek gemaakt (en als u wilt kunt u gezellig meezingen) en het Leger des Heils komt zelfs met de soepbus.



Om alles goed te laten verlopen een paar afspraken op een rijtje:

1. Komt u alstublieft lopend of op de fiets. De fiets kunt u parkeren op de toerit naar de gymzaal (aan de Admiraal de Ruyterwegkant)
2. We verwachten alle kinderen op minstens een deel van de avond. De kinderen die meewerken moeten natuurlijk op tijd aanwezig zijn, maar dat weten ze zelf wel.
3. Er zal een collectebus voor het Leger des Heils zijn: we hopen echt op een mooie opbrengst zodat ook de kinderen uit het Bergse Huys –die echt niets te besteden hebben- iets extra's kunnen krijgen met kerst.
4. De entree is aan de Admiraal de Ruyterkant. Wilt u alstublieft vanaf die kant het plein opkomen? U ziet vanzelf het bord bebouwde kom Bethlehem wel... We vragen u het plein weer te verlaten via de uitgang bij de vlag.

5. Volgende week krijgen alle kinderen een paar flyers mee. Het is de bedoeling dat zij deze uitnodigingen doorgeven aan vrienden, bekenden, familie etc. Alle 'buren' van de school zullen ook een flyer ontvangen. Daar zorgen we zelf voor.
6. En... als het slecht weer wordt (regen en/of storm), laten we het niet doorgaan. Het definitief besluit hiervoor wordt genomen op dezelfde dag om 13.00 uur. Via berichten op facebook, de Parro-app en onze website wordt u op de hoogte gehouden. Natuurlijk hopen we vurig op lekker droog weer met een klein beetje sneeuw...

Agenda tot volgende nieuwsbrief

Dinsdag 5 december:	Sinterklaasfeest – Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Woensdag 6 december:	Gebedsgroep (alle ouders die mee willen bidden of gewoon meeluisteren zijn van harte welkom vanaf 8.30 tot 9.00 uur in de spreekkamer naast de directiekamer)
Donderdag 7 december:	AC-vergadering
Donderdag 21 december:	Kerstfeest op het plein (19.00 uur, 19.30 uur en 20.00 uur)
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari:	kerstvakantie
Dinsdag 9 januari:	8.30 uur Maandopening groep 4-8
Woensdag 10 januari:	gebedsgroep
Donderdag 11 januari:	AC-vergadering
Dinsdag 16 januari:	MR-vergadering
Woensdag 17 januari:	Open huis – aanmelden nieuwe leerlingen!
Woensdag 17 januari:	Kijken in de klas (volgens inschrijfrooster)
Dinsdag 23 januari:	Ouderavond over Coöperatief Leren en Teach Like a Champion (info volgt)
Donderdag 1 februari:	AC-vergadering
Vrijdag 2 februari:	Nieuwsbrief 4

Niet vergeten

- O Op iedere maandagmorgen collecte-in-de-klas voor het Leger des Heils
- O Ouderbijdrage overmaken (zie ook schoolgids pagina 40,41)
- O Kijkmoment (kijkuurtje) inplannen via [digitale link](#)
- O Aanmelden kinderen die 4 jaar worden vóór 1 oktober 2019 (!)

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur