

nieuwsbrief 2

12 oktober 2017

de wegwijzer

voor christelijk basisonderwijs

Verander de wereld



Dit jaar vieren we het feit dat De Reformatie 500 jaar geleden begon. Op 31 oktober 1517 ging de monnik dr. Maarten Luther publiekelijk de discussie aan met het machtige instituut De Katholieke Kerk. Met of zonder *bibbers in zijn buik* durfde hij allerlei misstanden aan de kaak te stellen. Vóór zijn tijd waren er ook wel mensen geweest die kritiek hadden op de kerk, maar de daad van Luther wordt toch wel gezien als het startpunt van een ware revolutie: mensen gaan zélf nadenken, eigen verantwoordelijkheid nemen, niet meer kritiekloos accepteren wat de

geestelijke leiders zeggen etc. De passie van Luther kwam voort uit zijn ontdekken van datgene wat de Bijbel écht zegt. En hij stelde het gezag van de Bijbel boven dat van mensen. Het spijkeren van 95 stellingen aan de kapel in Wittenberg –waar allerlei belangrijke mensen op bezoek zouden komen i.v.m. het feest van Allerheiligen- leidde uiteindelijk tot een verandering in de kerk: Veel van wat Luther voorstelde is inmiddels rechtgezet in de Katholieke kerk. Wat één man al niet kan bewerkstelligen...

Het zou best kunnen zijn dat er op onze school –of in uw gezin- een kind is dat vroeg of laat een belangrijke bijdrage gaat leveren aan een stukje wereldverbetering. Dat hopen we natuurlijk. Vaak kijken we naar andere mensen: wie heeft er voldoende gezag of macht of geld of lumineuze ideeën waardoor hij of zij de motor is voor iets nieuws, iets beters? Tegelijkertijd kennen we allemaal het gezegde: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf.’ Of: ‘Verander de wereld van morgen en begin vandaag.’ Ieder mens heeft invloed in deze wereld. En als deze invloed positief wordt aangewend, komt dat anderen –en misschien wel heel veel anderen- ten goede.

Tweeduizend jaar geleden veranderde één man het perspectief van deze wereld. Hij spijkerde daarvoor slechts één stelling aan een paal: “Het is volbracht!” Zijn werk is de redding geworden van vele miljoenen (‘die miljoenen eens zaligen zal werd geboren in Bethlehems stal’). Hij is ook onze Gids, Middelaar en Inspirator. Door Hem willen we ons laten leiden. En we hopen en bidden dat dit ook geldt voor onze kinderen. Daar zou dan nog wel eens iets heel moois uit voort kunnen komen...



NIET DE
SPIJKERS
HIELDEN
JESUS AAN
HET KRUIS
MAAR
ZIJN LIEFDE
VOOR ONS

Kinderen

Er zijn in de afgelopen periode geen kinderen bij gekomen, maar deze week namen we wel afscheid van Olivia (groep 6) en Annabel (groep 4) van der Windt. Zij gaan verhuizen naar Schoonhoven. We wensen Olivia en Annabel een fijne tijd toe in weer een stukje nieuwe toekomst. En wie weet komen we elkaar weer ergens tegen. We blijven in ieder geval binnen dezelfde Schoolvereniging PCPO Krimpenerwaard.

Personeel

Zoals eerder gemeld heeft juf Lenora gekozen voor een andere baan. Dit in combinatie met haar afwezigheid ten gevolge van ziekte (ongeval) maakte dat zij dit cursusjaar onverwacht niet meer zichtbaar betrokken was bij school. Toch willen we haar -óók al was de werkzame periode op school relatief kort- niet zomaar laten gaan. Op vrijdag 27 oktober nemen we met de kinderen en de collega's formeel afscheid. Graag willen we ook de ouders de gelegenheid geven om juf Lenora de hand te schudden. Dat kan op diezelfde dag in de hal van de school tussen 14.00 en 15.00 uur.

Vanuit school wensen we Lenora een mooie nieuwe toekomst toe. Zij weet zich bevestigd in Gods plan met haar leven en dat biedt een hoopvol perspectief. Zijn zegen daarom in hoop en geloof toegewenst!

Fruitdagen

Iedere dinsdag en donderdag hebben we fruitdag. We kregen de vraag of kinderen dan ook een boterham met gezond beleg mogen eten. Dat is geen enkel probleem. Het gaat erom dat alle ongezonde snoep en koek voor minimaal 2 dagen uitgebannen is én dat het eten van fruit gestimuleerd wordt. Dus náást of na fruit mag er zeker ook een boterham (gezond) gegeten worden.

Goede doelen



Woensdag zijn twee medewerkers van het Leger des Heils op school geweest om in alle groepen te vertellen waar we dit jaar voor sparen. Het spaarproject heet: *'Het Bergse Huys, ook voor kinderen een fijn thuis!'*

Het Bergse Huys is een huis in Rotterdam waar gezinnen worden opgevangen die geen onderdak meer hebben. Voor de kinderen die daar tijdelijk moeten wonen is er onvoldoende goed speelgoed. Juist die kinderen die vaak toch al een minder fijn leven hebben, gunnen we mooi speelgoed. En... als we genoeg geld sparen, mogen deze gezinnen misschien ook en keer op kosten van ons naar de Efteling. Super tov dus om dit jaar eens te sparen voor een goed doel heel dichtbij! Dus... iedere maandag is er in de klas

een doosje of een busje waar het geld in verzameld wordt. Ook de bijdrage van u en uw kind –hoe klein misschien ook- wordt zeer gewaardeerd en krijgt een prima bestemming!



Aan het begin van het jaar was er al € 89,-- opgehaald. In de periode tussen deze en de vorige nieuwsbrief zijn de volgende bedragen binnengekomen:



En er is inmiddels ook een collecte gehouden tijdens de KSG-dienst, maar daar weten we de opbrengst nog niet van. De totaalstand staat nu op: **€ 164,55**. We hanteren een streefbedrag van € 3.000,--

Voor aankondiging: Op de schoolkerstavond (donderdagavond 21 december) zal het Leger des Heils ook aanwezig zijn. Meer informatie over deze kerstavond volgt nog – hou het vast vrij in de agenda!

Onze school was voor één dag ook een goed doel: Op de dag van Krimpenerwaard in Beweging kon er gefietst, gewandeld of gesurvivald worden in en rond het Loetbos. Echter... dit jaar viel die dag volledig in het water. Toch zijn er een aantal stoere deelnemers geweest. We kregen bericht van de Rabobank dat 7 mensen voor de Wegwijzer hebben meegedaan en dat levert een bedrag van € 24,50 op. Tóch mooi. Alle beetjes helpen. Deelnemers bedankt en voor volgend jaar geven ze mooi weer op...

Bijbelvertelrooster

In de klassen worden dagelijks verhalen verteld uit de Bijbel. Om u de gelegenheid te geven om thuis mee te lezen (bijvoorbeeld met een kinderbijbel), het er nog eens met uw kind over te hebben, nemen we in deze nieuwsbrief het rooster op.

<p>Onderbouw:</p> <p>Ma 23 okt tot vrij 27 okt Num. 13-14:35 Verspieters Num. 21:4-20 De koperen slang Num. 20 en Deut. 34 Mozes' fout en afscheid</p> <p>Ma 30 okt tot 3 nov Joz. 1:1-18 Jozua's opdracht Joz. 2:1-24 Verspieters Jozua 3 en 4 De doortocht</p> <p>Ma 6 nov tot vrij 10 nov Joz. 6 De val van Jericho</p>	<p>Bovenbouw:</p> <p>Ma 23 okt tot vrij 27 okt Num. 13-14:35 Verspieters Num. 20:1-13+22-29 Mozes' en Aärons zonde Num. 21:4-20 De koperen slang</p> <p>Ma 30 okt tot 3 nov Num. 22 Bileam op weg Num. 23 en 24 Bileam en Balak Num 27:12-23 + Deut 34:1-17+ Joz. 1:1-9 Einde Mozes en Jozua's opdracht</p> <p>Ma 6 nov tot vrij 10 nov</p>
---	---

Joz. 9 Gibeonieten

Vrij verhaal

Ma 13 nov tot vrij 17 nov

1 Sam. 1:1-28 Geboorte van Samuel

1 Sam. 3 Roeping Samuel

1 Sam. 8:1-22 Het volk wil een koning

Ma 20 nov tot vrij 24 nov

1 Sam. 9:1-10:27 Het volk krijgt een koning

1 Sam. 15:1-31 Saul is ongehoorzaam

1 Sam. 16:1-13 David de herder gezalfd

Ma 27 nov tot vrij 1 dec

1 Sam. 16:14-23 David bij Saul

1 Sam. 17:1-58 David en Goliath

1 Sam. 18 Davids overwinningen



Joz. 2:1-24 De verspieters

Joz. 3-6:27 Doortocht en val van Jericho

Joz. 7:1-8:29 Achan en Ai

Ma 13 nov tot vrij 17 nov

1 Sam. 1 Samuels geboorte

1 Sam. 2 en 3 Samuels roeping en de zonen van Eli

1 Sam. 4-6 De ark weg en terug

Ma 20 nov tot vrij 24 nov

1 Sam. 8, 9:1-17 Het volk wil een koning

1 Sam. 9:18-10:27 Het volk krijgt een koning

1 Sam 13:1-14 + 1 Sam. 15:1-31 Ongehoorzaam en verworpen

Ma 27 nov tot vrij 1 dec

1 Sam. 16 David gezalfd en bij Saul

1 Sam. 17 David en Goliath

1 Sam. 18 David en Saul

Extra: Jes. 8:21-9:6 Het Koningschap voorzegd

Lied van de maand

In de maand oktober zingen we het lied 'Zoek eerst het Koninkrijk van God' en in november Gezang 122 (Nieuwe Liedboek nummer 433): Kom tot ons, de wereld wacht. Volg [deze link](#) op Youtube.

De Vreedzame School

Op onze school werken we met een methode om de sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Kinderen vinden het bijvoorbeeld soms lastig om te weten hoe je je respectvol gedraagt, welke omgangsvormen 'normaal' zijn, hoe je er mee om moet gaan als er verschil van mening is. Inmiddels zijn we al weer wat weken op school. We hebben kennisgemaakt met de nieuwe mediators. Wie zijn dat en wat doen zij? In willekeurige volgorde zijn dat voor dit schooljaar: Naomi, Tirza, Yaman, Jila, Flip, Fenne, Leonie, Sheira, Charlotte en Thijn. Zij mediëren tussen kinderen die een conflict met elkaar hebben. Meester Frank en Juf Janneke coördineren de mediators en houden regelmatig een korte vergadering met hen om hen te begeleiden en te ondersteunen. In alle groepen zijn er klassenregels opgesteld en afspraken gemaakt om ook echt een Vreedzame klas en -school te kunnen zijn. Elke week krijgen we een les waarin we veel van en met elkaar leren. De eerste periode zijn we vooral bezig geweest met het thema 'Onze klas'. De komende periode leren we hoe we zelf conflicten kunnen oplossen zonder dat we er een mediator voor nodig hebben. Nieuwsgierig geworden naar hoe het de mediators vergaat? Spreek ze gerust eens aan. Ze zijn te herkennen aan de gele hesjes en petten!



We lossen conflicten zelf op

Oudercontacten – Introductie van de schoolapp!

Wij vinden het fijn om zo laagdrempelig mogelijk te contacten met de ouders. In sommige gevallen kan het heel efficiënt zijn om een groep ouders tegelijk te benaderen. En dan realtime. Er is wel eens gevraagd of het mogelijk is om vanuit school te gaan werken met groepsWhatsApp. Daar kleven echter te veel bezwaren aan (privacy, onderhouden van nummers etc.). Inmiddels is ons administratiesysteem zo ver dat er een mogelijkheid bestaat om gekoppeld aan onze administratie te gaan werken met een speciale beveiligde alternatieve WhatsApp, de Parro-app. Via deze app (waarbij leerkrachten zelf kunnen bepalen wanneer ze bereikbaar zijn, bijvoorbeeld alleen in werktijd én waar ouders alleen richting de leerkracht/school kunnen reageren (i.p.v. op elkaar), kan school dan berichten sturen en/of foto's van schoolactiviteiten. De komende periode willen we bij wijze van proef gaan kijken hoe dit werkt. Eigenlijk kan het alleen een succes worden als iedereen meedoet. Wat zijn de stappen?

1. Installeer de app – te downloaden via de AppStore of de Playstore of via de computer of en WindowsPhone via talk.parro.com.
2. Binnenkort ontvangt u een mail van de leerkracht met een uitnodiging om mee te doen met de Parro-app.
3. In deze mail zit een unieke code. Deze heeft u nodig om toestemming te verlenen om gekoppeld te worden in de app.
4. U heeft daarvoor 3 weken de tijd. Daarna vervalt de mogelijkheid om te koppelen.
5. Als de hele groep gekoppeld is, zullen er testberichten worden gestuurd.
6. Na enkele maanden zullen we evalueren of en hoe we verder gaan met de app en/of overwegen om de mogelijkheden uit te gaan breiden (bijvoorbeeld dat ouders zelf in kunnen roosteren voor contactavonden etc., maar dat is nu nog toekomstmuziek).



Ons doel is: makkelijker, completer, leuker en sneller communiceren/informereren. Bijkomend doel: versterken van het samen werken, nóg meer invulling geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid (school en thuis) ten gunste van uw kind. Want kinderen zijn er echt bij gebaat als we niet tegenover elkaar staan, maar elkaar ondersteunen. Eenieder op zijn of haar specifieke terrein. Thuis met name in de opvoeding (en steun aan school) en op school met name in het onderwijzen (en met steun aan de ouders). Samen sterk.

Oudercontacten - Kijk-in-de-klas

In de vorige nieuwsbrief schreven we een stukje over het kijken in de klassen. Om alles voor iedereen prettig te laten verlopen, hebben we een paar spelregels opgesteld.

- Iedere ouder wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens het cursusjaar één keer in de klas te komen kijken;
- Om rust en orde te bewaken, zijn er 12 vaste kijkmomenten ingeroosterd waaruit gekozen kan worden;
- Wij vragen om voor jongere broertjes/zusjes oppas te regelen – hun aanwezigheid is vaak té gezellig;
- **Iedere ouder kan vooraf in dit document (control+klik) inplannen op welke dag/tijd hij/zij komt.** Voor de goede orde: er kan 1 moment per ouder per groep per cursusjaar gekozen worden;
- Per tijd zijn er maximaal 6 plaatsen. Vol=vol;

- Wij gaan ervan uit dat alleen ouders die ingetekend hebben op bezoek komen;
- Mocht dit intekenen digitaal niet lukken, laat het weten bij de leerkracht. Hij/zij voegt betreffende ouder dan toe in deze intekenlijst;
- Dit document blijft het hele jaar beschikbaar. Later alsnog invullen kan dus altijd – mits er dan nog plaats is;

Inmiddels hebben we de eerste kijkmomenten gehad. Het viel ons op dat bovenstaande spelregels nog niet bij iedereen bekend waren. Ook kregen we te horen dat het niet iedereen lukt om online in te tekenen. In vrijwel alle gevallen komt dat doordat geprobeerd wordt om het document te openen vanaf een telefoon en dat gaat helaas (nog) niet. Het moet dus wel even vanaf een peecce.

Schoolontbijt

Op woensdag 8 november doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt. Op deze dag beginnen we om 8.30 uur in de klassen met een heerlijk gezond ontbijt. Uw kind hoeft hier niets voor mee te nemen. Het eten, maar ook bestek/bord en bekertjes worden door school verzorgd.

Zie verder: <https://www.schoolontbijt.nl> (en doe daar de test 'wat voor ontbijtpapa of -mama ben ik...?')



Eenmalige kindregeling!

Graag maken wij u erop attent dat de gemeente Krimpenerwaard dit jaar de mogelijkheid heeft om u een extraatje te geven als u in een situatie verkeert waar u weinig te besteden hebt. Het extraatje wordt vergoed in de vorm van waardebonnen.

Misschien komt u in aanmerking voor dit extraatje of kent u gezinnen in de Krimpenerwaard bij wie u vermoedt dat zij daarvoor in aanmerking komen. Wellicht kunt u hen wijzen op deze mogelijkheid.

Op het aanvraagformulier (zie bijlage bij deze Nieuwsbrief) of op de site www.krimpenerwaard.nl/eenmaligekindregeling kunt u lezen of u aanspraak kunt maken op deze regeling. De aanvraag moet voor 1 december binnen zijn bij de Gemeente Krimpenerwaard. De poster en het aanvraagformulier zijn ook op de prikborden in de ingang van de school opgehangen.

Agenda tot volgende nieuwsbrief

Vrijdag 13 oktober:	Studiedag personeel (kinderen vrij)
16 t/m 20 oktober:	Herfstvakantie
Dinsdag 24 oktober:	Controle hoofdluis
Dinsdag 24 oktober:	MR-vergadering
Vrijdag 27 oktober:	Afscheid juf Lenora
Dinsdag 31 oktober:	Hervormingsdag (met in de klassen aandacht voor 500 jaar Reformatie)
Woensdag 1 november:	Gebedsgroep (alle ouders die mee willen bidden of gewoon meeluisteren zijn van harte welkom vanaf 8.30 tot 9.00 uur in de spreekkamer naast de directiekamer)
Woensdag 1 november:	Maandopening 8.40 uur hele school
Donderdag 2 november:	AC-vergadering, GMR-vergadering
Woensdag 8 november:	Schoolontbijt
Maandag 13 november:	Adviesgesprekken vervolgonderwijs groep 8
Donderdag 23 november:	Schooladviesraad
Vrijdag 1 december:	8.40 uur Maandopening groep 1-3
Vrijdag 1 december:	Nieuwsbrief 3

Niet vergeten

- O Op maandagmorgen collecte-in-de-klas voor het Leger des Heils
- O Ouderbijdrage overmaken (zie ook schoolgids pagina 40,41)
- O Kijkmoment (kijkuurtje) inplannen via digitale link
- O Na uitnodigingsmail Parro-app koppelen

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur