

nieuwsbrief 1

7 september 2018

de wegwijzer

voor christelijk basisonderwijs

Vijf broden en twee vissen

Bij de jaaropening op het plein hebben we samen met de kinderen geluisterd naar het Bijbelverhaal waarin we lezen dat Jezus Zijn leerlingen vraagt om voor eten te zorgen voor de duizenden luisteraars.

Soms lijkt het of we voor een onmogelijke opdracht staan in het leven. Dan voelen we ons klein en onmachtig. Dat ervaar je soms ook als opvoeder van de kinderen of als leerkracht op school. Het mooie in het verhaal is dat de leerlingen moeten leren (en wij dus ook) dat we niet alles zelf hoeven te doen. Soms komt hulp uit onverwachte hoek. In het verhaal geeft een kind weg wat hij heeft: 5 broden en 2 vissen. Jezus houdt ons een kind ten voorbeeld. Dat kind doet, wat wij allemaal mogen doen: gewoon geven wat je hebt – óók al lijkt het nog zo weinig- in het vertrouwen dat God er iets moois van kan maken.

Op de allereerste cursusdag hebben we het gehad over de 5 schooldoelen met steeds 2 facetten

- **Ieder kind blij!** | veiligheid & welbevinden
- **Ieder kind erbij!** | afstemming & betrokkenheid
- **Ieder kind in de rij!** | doorgaande lijn & schoolafspraken
- **Ieder kind een kei!** | doelgericht & resultaatgericht
- **Ieder kind van Mij!** | identiteit & kwaliteit



en alle leerkrachten hebben opgeschreven wat zij op dit gebied weg te geven hebben dit jaar.

Doordat alle personeelsleden 5 broden en 2 vissen (over de 2 dimensies: God liefhebben en de naaste) hebben weggegeven ontstond er een prachtige wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Als u in de gelegenheid bent: kom maar eens kijken en lezen in de hal. Het is echt bemoedigend om te zien wat wij als team samen kunnen betekenen voor de kinderen.

Met Gods hulp. Dat wel. Want zonder kunnen en willen en hoeven we niet.

P.S. Kijk eens wat u –ook al is het in uw ogen maar weinig- voor school zou kunnen betekenen. Misschien leuk om te gaan ontdekken wat hier het effect van zou kunnen zijn.

Kinderen

We startten dit jaar met maar liefst 7 nieuwe kinderen. Fiene van Cappellen (groep 6) en Jolijn van Cappellen (groep 4) zijn vanuit Capelle aan den IJssel naar Krimpen aan de Lek verhuisd. En Sijo van der Weijde (groep 3) en Tyko van der Weijde (groep 2) hopen binnenkort vanuit Lekkerkerk naar hier te verhuizen. Van veel verder weg – helemaal uit Groningen- komt Marlien van Doorne. Marlien is ook in de zomervakantie verhuisd en kon dus gelijk aan het begin van het jaar in groep 1 beginnen. Gezellig dat jullie alle-5 bij ons zijn komen wonen. Heel erg welkom en we gaan er samen voor zorgen dat jullie een mooie tijd krijgen op school.

In de vakantie zijn er ook nog twee kinderen 4 jaar geworden. Het zijn Amy Vermeij en Veerle Stoel. Jullie natuurlijk ook welkom in de (dubbele) kring van groep 1!

Personeel

Gelukkig konden we het jaar starten zonder vacatures of zieken. In den lande is dat veelal anders. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat juf Melissa ons team is komen versterken én dat juf Henriëtte haar LIO-stage loopt.

Omdat wij als school willen dat het onderwijsgeld vooral in de klassen terechtkomt en niet in allerlei overhead, hebben we er voor gekozen om de ambulante directietijd nog verder terug te brengen. Dit betekent concreet dat ondergetekende nog maar voor 60% directietaken kan uitvoeren op deze school. De woensdag is een lesgevende dag geworden. En dat betekent ook een beperktere bereikbaarheid/aanwezigheid. Wij vragen u hiervoor om begrip. Alleen op deze manier krijgen we het formatieplan (bijna) rond en ontvangen de kinderen het onderwijs en de ondersteuning die hen toekomt.

Estafettetaking

Op 12 september zal het laatste deel van de landelijke estafettetaking zijn. Hoewel wij op onze school gelukkig geen klagen hebben (een goed onderhouden gebouw, een prettig team, betrokken ouders en alleen maar leuke kinderen ;-)) blijft het wrang dat de investeringen in het onderwijs achterblijven vergeleken met andere landen om ons heen en dat de kwaliteitseisen vanuit de overheid steeds verder opgeschroefd worden waardoor de werkdruk soms onverantwoord hoog is. Daar komt nog bij dat de salarissen in het basisonderwijs ver achterblijven bij leraren in het voortgezet onderwijs met eenzelfde opleidingsniveau. De recente tegemoetkoming van de minister verandert hier te weinig aan. Voor de toekomst maken we ons grote zorgen. Een opleiding tot leerkracht (zéker bij mannen) wordt steeds onaantrekkelijker. De maatregelen die de minister nu voorstelt zijn minder dan een doekje voor het bloeden. We maken ons echt grote zorgen om de toekomst van het onderwijs. Dit maakt dat –mede ook uit loyaliteit met de collega's in het land en eerder gedane toezeggingen aan de bonden- ook bij ons alle lesgevende collega's het werk neerleggen op woensdag 12 september a.s.

Nieuw spaardoel cursus 2018-2019

In dit nieuwe cursusjaar gaan we sparen voor de MAF (Mission Aviation Fellowship). Een internationale christelijke organisatie die luchttransport verzorgt naar zedings-/ontwikkelingsgebieden die niet per weg of boot bereikbaar zijn. Op de verschijningsdatum van deze nieuwsbrief komen 2 medewerkers in de groepen vertellen over het werk. Halverwege het jaar proberen we 'een echte piloot' op school te krijgen en op 4 april 2019 gaan we een kleedjesmarkt organiseren waar kinderen zelf spulletjes kunnen verkopen ten bate van het goede doel. U kunt dus vast euro's én spullen gaan sparen...



Sparen gaat dit jaar door middel van spaarpunten/spaarkaarten. U kunt thuis elke week een bedrag opzij leggen. Per spaarkaart kan gespaard worden voor 12 euro. Dat is ongeveer 12 liter brandstof voor de vliegtuigen. Elke keer als er een kaart vol is, kan de kaart op school/in de klas/bij de juf worden ingeleverd mét het geld. En als u wilt, mag uw kind dan weer een nieuwe spaarkaart meenemen. In de nieuwsbrief zullen we bijhouden hoeveel er gespaard wordt.



TIP: Gedurende de hele zomervakantie was er iedere zaterdagavond een documentaire op NPO2 over het werk van de MAF.

Via NPO.nl –even zoeken op ‘bushpiloten’- kunt u alle uitzendingen alsnog bekijken.



Bijbelvertelrooster

De komende periode behandelen we vanuit de methode “Startpunt” de volgende Bijbelverhalen:

Onderbouw	Bovenbouw
Ma 27 aug - vr 31 aug Gen. 1:1-23 Schepping dag 1 t/m 5 Gen. 1:24-31 + 2:1-4 Schepping dag 6-7 Gen. 2:8-25 Het paradijs	Ma 27 aug - vr 31 aug Gen. 1:1-23 – Schepping dag 1 t/m 5 Gen. 1:24-31 + 2:1-4 Schepping dag 6-7 Gen. 2:8-25 Het paradijs
Ma 3 sep – vr 7 sep Gen. 3:1-24 De zondeval Gen. 4:1-16 Kaïn en Abel Gen 5:1-32 Kinderen	Ma 3 sep – vr 7 sep Gen. 3:1-24 De zondeval Gen. 4:1-16 Kaïn en Abel Gen. 4:25-26 + 5:1-32 De oudvaders
Ma 10 sep – vr 14 sep Gen. 6:1-22 Noach Gen. 7:1-24 De vloed Gen. 8:1-22 Er is hoop	Ma 10 sep – vr 14 sep Gen. 6:1-22 Noach Gen. 7:1-24 + Gen. 8:1-22 De vloed Matth. 24:32-42 + Hebr. 11:1-8 Als in Noachs dagen
Ma 17 sep – vr 21 sep Gen. 12:1-9 Abram op reis Gen. 13:1-18 Abram en Lot Gen. 16:1-16 Hagar en Ismaël	Ma 17 sep – vr 21 sep Gen. 11:27-31 + 12:1-20 Goed roept Abram Gen. 13:1-18 Abram en Lot Gen. 14:1-17 Abram bevrijdt Lot
Ma 24 sep – vr 28 sep Gen. 18:1-15 God belooft een zoon Gen. 21 :1-21 Isaäk en Ismaël Gen. 22:1-19 Abram ‘offert’ Isaäk	Ma 24 sep – vr 28 sep Gen. 15:1-21 + 16:1-16 Gods belofte + Hagar Gen. 18:1-33 Abrams voorbede Gen. 19:1-29 Sodom en Gomorra
Ma 1 okt – vr 5 okt Gen. 24:1-14 Eliëzer op weg Gen. 24 :15-31 Rebekka bij de put Gen. 24:32-67 Rebekka gaat mee	Ma 1 okt – vr 5 okt Gen. 21:1-21 Isaäk en Ismaël Gen. 22:1-19 Abrams offer Gen. 23:1-20 + 24:1-67 Dood van Sara + komst van Rebekka
Ma 8 okt – vr 12 okt Gen. 25:19-34 Jakob en Esau Gen. 27:1-40 De zegen gestolen Gen. 27:41-45 + 28:1-15 Jakobs vlucht	Ma 8 okt – vr 12 okt Gen. 25:7-34 Abram, Isaäk en Jakob Gen. 27:1-40 De zegen gestolen Gen. 27:41-46 + Gen. 28:1-5 Jakobs vlucht
Ma 15 okt – vr 19 okt. Gen. 28:10-22 Jakobs droom Gen. 29:1-30 Jakob trouwt Gen. 30:25-43 Jakobs loon	Ma 15 okt – vr 19 okt. Gen. 28:10-22 Jakobs droom Gen. 29:1-30 Jakob bij Laban Gen. 30:25-43 + 31:1-21 Jakob verlaat Laban

Lied van de maand

Op school én in de plaatselijke kerken werken we met een rooster van te zingen liederen. Dit rooster is samengesteld als een canon van het christelijke lied door de eeuwen heen. In vier jaar tijd zouden de kinderen dan kennis kunnen maken met bijna 50 liederen. Vervolgens worden deze liederen weer herhaald, zodat de kinderen ieder lied twee keer tegenkomen in hun schooltijd. Inmiddels hebben we de eerste vier jaren achter ons en dus starten we weer opnieuw.

In de maand september zingen we gezang 285 'Geef vrede Heer, geef vrede' een gebed om vrede in de wereld en vrede in het hart. Op youtube staat een prachtige versie van de groep Sela:

<https://www.youtube.com/watch?v=V7sWVkJ8tI>

In oktober zingen we Psalm 42 in de berijming van 1967 'Evenals een moede hinde'. Misschien zingt u thuis ook weleens samen met de kinderen. Het zou mooi zijn als u dan met school en kerk meezingt.

De Vreedzame School

Op onze school werken we met een methode om de sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Kinderen vinden het bijvoorbeeld soms lastig om te weten hoe je je respectvol gedraagt, welke omgangsvormen 'normaal' zijn, hoe je er mee om moet gaan als er verschil van mening is.

Elke week krijgen we een les waarin we veel van en met elkaar leren. De eerste periode zijn we vooral bezig met het thema 'Onze klas'. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over 'opstokers' en 'afbrekers'. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. "Jij kunt iemand zo goed helpen!". Opstokers doen iets met je. Je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een 'afbreker'. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Oók het christelijk basisonderwijs. Dat is nagenoeg uniek in de wereld! Zowel het personeel (salarissen) als de materialen (meubilair, boeken, schriften etc.) én het gebouw (en onderhoud) worden allemaal betaald vanuit een toegewezen budget. Het is voor school de kunst om de uitgaven in overeenstemming te brengen met de inkomsten.

Het schoolbudget is zeer krap toereikend en vanwege de leerlingendaling de laatste jaren sterk afgenomen. Desondanks lukt het ons nog steeds om een prachtige school met goed onderwijs in stand te houden.

Wij vinden het als school ook heel belangrijk om die dingen te doen die school extra leuk maken. Voor die kosten vragen we een kleine bijdrage van de ouders. Vanuit deze bijdrage wordt dan bijvoorbeeld betaald: Vieringen en traktaties (boek met Kerstfeest, met Sinterklaas strooigoed etc), de jaarlijkse schoolreis voor zowel de kleuters als de groepen 3 t/m 8 (m.u.v. groep 7 die op schoolkamp gaat), een afscheidsboek en –cadeautje als kinderen van school gaan, excursies met groepen, de musical met groep 8 etc.

Wettelijk gezien heeft de ouderbijdrage een vrijwillig karakter, maar omdat wij kiezen voor de constructie dat alle kosten – dus ook de schoolreis- (m.u.v. schoolkamp dat eenmalig 50 euro per kind kost) in dit bedrag (€ 46,-) opgenomen zijn, gaan wij er van uit dat alle ouders bereid zijn om deze kosten voor hun rekening te nemen. Mocht het nodig zijn, dan kan er uiteraard gekozen worden voor een betalingsregeling. Mocht u

geen vrijwillige bijdrage willen of kunnen betalen –en dat is uw goed recht-, dan brengen wij de kosten voor de schoolreis (€ 16,- voor vervoerskosten en entreegelden) wél apart in rekening.

De bijdrage wordt alleen gevraagd van kinderen die ingeschreven staan op 1 oktober van dit cursusjaar.

Kinderen die later instromen, betalen voor het lopende jaar niets.

Wij verzoeken u om de betaling niet uit te stellen, maar in het belang van uw kind, zo spoedig mogelijk te voldoen op rekeningnummer NL59 RABO 0333 8598 98 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard inzake 'De Wegwijzer' o.v.v. 'ouderbijdrage 2018-2019' + naam en groep van uw (oudste) kind.

Schoolgids

Ruim voor de zomervakantie is er geïnventariseerd welke ouders de schoolgids op papier willen hebben. Als het goed is, hebben alle ouders die een gids besteld hadden deze nog voor de zomervakantie gekregen.

Mocht u vergeten zijn om een schoolgids te bestellen en deze alsnog willen hebben, we hebben nog voldoende exemplaren op voorraad. Ook bij de onderbouwingang liggen nog een paar -gratis mee te nemen- boekjes.

Informatieavonden

Aan het begin van het jaar organiseren we een informatieavond. Op deze avond krijgt u informatie in de groep van uw kind: wat staat hem of haar te wachten dit jaar, hoe zien de lesboeken er uit etc.

In andere jaren was er op één avond gelegenheid om maximaal 2 groepen te bezoeken. Diverse ouders hebben aangegeven dat ze daardoor niet altijd de gelegenheid hebben om alle groepen te bezoeken waar kinderen zitten. Dit jaar hebben we de informatiemomenten verdeeld over 3 momenten en 3 avonden. Deze avonden duren allemaal van 19.00-19.45 uur. **Dinsdagavond 11 september** bent u welkom in groep 1-2 en 3, **woensdagavond 12 september** in groep 4 en 5-6 en op **donderdag 13 september** in groep 6-7 en 8. Mocht u nu toch nog kinderen hebben in twee groepen op één avond, dan kunt u zich zo mogelijk opsplitsen als ouderpaar.

Op dinsdagavond 18 en donderdagavond 27 september wordt u uitgenodigd om met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind. Wij willen dan dat u ons informeert over uw kind: Hoe is hij/zij gestart dit jaar? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe kunnen we er samen –als school en ouders- voor zorgen dat dit een mooi, nuttig en fijn schooljaar wordt voor het kind, de klas, de juf en de ouder. Vandaag krijgt uw kind een inschrijfformulier mee. Levert u het strookje a.u.b. op tijd in. Oók als u niet komt!

Christelijke kinderboekenmaand, KSG-dienst en boekentafel

Evenals andere jaren zal er in alle klassen aandacht besteed worden aan het thema van de christelijke kinderboekenmaand. Het thema dit jaar is 'Door dik en dun' en gaat over vriendschappen. We zullen we het boekenmaandthema koppelen aan de KSG-dienst ('kerk-school-gezinsdienst'). Dit betekent dat het afsluiten van de themaweken plaats zal vinden op zondag 7 oktober door middel van een dienst in beide kerken (dienst om 10.00 uur). U bent als ouders vrij om samen met uw kind(eren) een dienst te bezoeken. Na de kerkdiensten (of u wel of niet naar de kerk geweest bent maakt niet uit) is iedereen vervolgens van harte welkom om op school in de hal koffie



te drinken. U kunt dus zelf kiezen of en naar welke kerk u die zondag gaat (kerk in Hoofdstraat of kerk bij de pont). Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar op school.

P.S. Aan enkele kinderen zal van te voren gevraagd worden of zij een actieve bijdrage willen leveren in de dienst. Wij kunnen hen natuurlijk niet verplichten, maar bij een toezegging rekenen we wel echt op hen. Als het uw kind betreft, zal een lid van de voorbereidingscommissie binnenkort even contact met u opnemen zodat wij weten dat u toestemming geeft én dat uw kind ook echt in de dienst aanwezig zal zijn.

Fietsen of wandelen voor een goed doel: de school!

Zin in iets leuks, gezelligs, sportiefs? Op zaterdag 8 september kunt u ergens tussen 9.00 en 15.00 uur naar het Loetbos gaan. Daar kunt u een gratis fiets- of wandelroute krijgen. Of de kinderen laten deelnemen aan een gave survivaltocht door het bos. Als u dan aangeeft dat u fietst of wandelt voor nummer 42 (PCB De Wegwijzer), ontvangt de school van de Rabobank een bedrag per deelnemer (€ 5,-- voor deelname aan een fietstocht en € 3,50 voor deelname aan de wandelingen). Zie verder: www.kib2018.nl

Sponsorgeld – eerste besteding



Vóór de zomervakantie hebben de kinderen meegedaan aan een sponsorloop. Naast het geld dat wij overgemaakt hebben voor het Leger des Heils (€ 3.000,--) hadden wij ook voldoende geld om leuke dingen te kopen voor de kinderen. Inmiddels is deze week een extra tafeltennistafel geplaatst op het plein. Daarnaast is er nog

geld over om iets voor de groepen te kopen. Daar wordt nu nog over nagedacht. We houden u op de hoogte.

Agenda tot volgende nieuwsbrief

Zaterdag 8 september	Krimpenerwaard in beweging – sponsoractiviteit voor de school
Dinsdag 11 september:	Informatieavond groep 1-2 en 3
Woensdag 12 september:	Informatieavond groep 4 en 5-6
Donderdag 13 september:	Informatieavond groep 6-7 en 8
Dinsdag 18 september:	(omgekeerde) 10-minutenavond
Dinsdag 25 september:	Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Donderdag 27 september:	(omgekeerde) 10-minutenavond
Dinsdag 2 oktober:	Maandopening in de hal
Woensdag 3 oktober:	Mogelijkheid om te bidden voor de school (om 8.30 uur verzamelen bij de spreekkamer beneden naast de directiekamer)
Donderdag 4 oktober:	Activiteitencommissie (AC)
Zondag 7 oktober:	Kerk-, School- en gezinsdienst (KSG) en vanaf 11.00 uur koffiedrinken op school

Dinsdag 16 oktober:	Medezeggenschapsraad
Donderdag 18 oktober:	Schoolfotograaf
Donderdag 18 oktober:	Nieuwsbrief 2
Vrijdag 19 oktober:	Studiedag personeel (kinderen vrij)
22-26 oktober:	Herfstvakantie

Niet vergeten

- O Ouderbijdrage overmaken (zie ook schoolgids pagina 38)
- O Strookje 10-minutenavond inleveren uiterlijk 12 september (alle kinderen)
- O Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2019 4 jaar worden
- O Opgeven als luizenmoeder/-vader bij de coördinator Trude Knegt. Let op: in de schoolgids staat een verkeerd mailadres. Het juiste adres is: emanuel.trude@12move.nl
- O Tip: documentaire MAF terugkijken

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur